



Oosterheem Audiotour

Welkom bij de Oosterheem Audiotour. Deze audiotour is in 2022 gemaakt met en door wijkbewoners. In deze audiotour hoort u waargebeurde verhalen over de wijk Oosterheem. Hierdoor komt u meer over de wijk en de wijkbewoners te weten.

Wist u dat..

Er een prachtige Oosterheem wijkkaart beschikbaar is? Deze is ontworpen door Marion Moerland van Marimore Design. U kunt een gratis exemplaar afhalen bij Enjoy life (Oosterheemplein 198), Perron 1 (Florence Nightingalelaan 92) of Inzet (Zanzibarplein 5).

De audiotour begint bij het hek naar de binnentuin van Middin-Heemburgh aan de Stellendamstraat. Voor het hek treft u de eerste QR-code van de audiotour. Luistert u rustig naar het eerste verhaal "Muziekstuk Oosterheem".

Wist u dat...

Middin Heemburgh een appartementencomplex is voor mensen met een beperking? Zij wonen hier zelfstandig, met geplande en ongeplande begeleiding en zorg. In het Trefpunt op de begane grond komen bewoners van Middin samen voor leuke activiteiten of om te eten.

We zijn begonnen! Gezien met het hek van de binnentuin in uw rug, steekt u de Stellendamstraat rechts over en gaat u linksaf de Zwammerdamstraat in. Na ongeveer 60 meter gaat u linksaf het Stolwijkpad in. Na ongeveer 40 meter komt u in een klein, rond parkje. Hier vindt u de QR-code van het tweede verhaal "Olivia". Zoek een rustig plekje of loop rustig wat rond terwijl u luistert. Na het verhaal vervolgt u de route op het Stolwijkpad.

Wist u dat...

De hele wijk Oosterheem uit elf deelgebieden bestaat? De naam "Oosterheem" is gekozen naar aanleiding van een prijsvraag in 1996 onder inwoners van Zoetermeer. Het woord 'heem' is oud-Nederlands voor 'thuis' of 'bewoning'. De "werktitel" van de wijk was tot dan toe Zoetermeer-Oost. U loopt nu door het deelgebied Heemburgh. Hierin komt dat woord Heem dus weer terug, waar het tweede deel verwijst naar de vorm waarin dit deelgebied gebouwd is: vierkant, met op elke hoek van het vierkant een toren of een flat.

Na ongeveer 250 meter gaat u aan uw rechterhand tussen de heg door naar het kleine perk (Streefkerkstraat). U vindt hier de QR-code van het derde verhaal "Het paard van Heemburgh".

Wist u dat...

Onbekend is of het bewuste paard nog steeds in Oosterheem woont?

Loop terug naar het Stolwijkpad en vervolg uw looprichting. Steek de Schuddebeurstraat over en loop een klein stukje verder tot u tegen het Heemkanaal aanloopt. Hier gaat u linksaf. Let op: dit is ook een fietspad, dus blijf langs de zijkant lopen. U loopt langs het Heemkanaal tot het viaduct (ongeveer 150 meter).

Wist u dat...

Het Heemkanaal 1.900 meter lang is en tegelijkertijd is gegraven met de bouw van de woonwijk? Van oorsprong is de Binnenwegse polder een droogmakerij met voornamelijk aardappelvelden. Deze werden drooggelegd met een stelsel van kleine slootjes waarvan het water werd weggepompt naar de Rotte. Hier zat ook eenemaal voor aan de zuidzijde. Voor de woonwijk was een sterkere afwateringsfunctie nodig om de huizen droog te houden en is het Heemkanaal gegraven. Daarnaast dient het kanaal als een stukje natuur midden in de stad. Water is een belangrijk element in Oosterheem: alle waterwegen binnen de wijk zijn met elkaar verbonden. En we zien dit terug in de gebiedsdelen Parkeiland, waar alle straatnamen verwijzen naar een eiland, maar ook in de Stromenbuurt, waar alle straatnamen een rivier zijn.

U gaat het Randstadrailviaduct onderdoor en vervolgens het tunneltje onder de Thomas Morelaan. Hier treft u aan uw linkerkant de QR-code van het vierde verhaal "De Witte Dame". Kies een mooi plekje om rustig te luisteren.

Wist u dat...

De naam Witte Dame volgens de architect verwijst naar de kleur van het gebouw en de statige hoogte? Lang was de naam alleen in de volksmond bekend, maar bij het tienjarig bestaan in 2013 zijn de letters op de gevel verschenen. De onthulling hiervan was onbedoeld spectaculair, omdat het doek bleef hangen. De brandweer heeft het toen met een hoogwerker moeten verwijderen.

Vervolg uw weg nog een klein stukje langs het Heemkanaal (een kleine honderd meter) en sla dan linksaf, net voor de bruin-beige, lage flat van zes verdiepingen. Dit is een klein voetpad. Direct voorbij de flat slaat u rechtsaf de stoep op en loopt verder.

Wist u dat...

De kleine, halfronde flats waar u nu langsloopt (er zijn er vijf in totaal) "De paddestoelen" worden genoemd door de wijkbewoners? Die benaming is zo aangeslagen dat de oorspronkelijke naam die ze vanuit de architect hadden gekregen naar de achtergrond is verdwenen.

Na ongeveer honderd meter gaat u linksaf, steek de Poortugaalstraat over en loop de Roxenissestraat in.

Wist u dat...

In dit gebiedsdeel, De Wadi, alle straatnamen een link hebben met Rotterdam en omgeving (Poortugaal, Rijsoort, Noordeloos, Rockanje, Rhoon, Puttershoek)? Dit is om de verbinding die het gebied vroeger had via de Rotte eer aan te doen.

Loop de Roxenissestraat helemaal uit. Na ongeveer 150 meter loopt u tegen een groenstrook aan. Hier treft u de QR-code van het vijfde verhaal "Het steentje". Indien droog en goed ter been, loopt u voor de beste beleving het smalle, kronkelende stenen pad linksaf in, terwijl u naar het verhaal luistert. In alle andere gevallen loopt u rechtdoor tot aan de stoep en slaat u linksaf de Peursumstraat in.

Wist u dat...

Dit stukje van De Wadi geïnspireerd is door het Drentse Landschap, net als het gebiedsdeel Het Veld aan de overkant van de Randstadrail?. Dat is met name hier goed te zien, door de licht glooiende grasheuvels, kleine zandverstuivingen, het kronkelende pad dat bij hevige regenval ook daadwerkelijk in een riviertje verandert en natuurlijk de zwerfkeien. Die zwerfkeien treffen we door heel Oosterheem aan en zijn een verbindend element tussen de buurten.

Als u dat niet al gedaan heeft, slaat u na het luisteren van het verhaal dus linksaf, het kronkelende stenen pad in of vervolgt u uw weg tot de stoep en slaat hier linksaf de Peursumstraat in en vervolg deze tot het einde van de straat. Steek (wanneer u het kronkelpad heeft afgelopen) het grasveld over richting de Puttershoekstraat. Naast de opening van het hek rondom het grasveld vindt u een bord met QR-code en luistert u naar het zesde verhaal "De voortuin".

Loop de Puttershoekstraat in, terug richting de Witte Dame. Halverwege de Puttershoekstraat t.h.v. huisnummer 52 treft u een adoptietuintje met een bord waarop de volgende QR-code staat. Hier luistert u naar het zevende verhaal "Bij ons in de straat".

Wist u dat...

Oosterheem zich kenmerkt door een grote diversiteit in soorten woningen? De Puttershoekstraat is hier een mooi voorbeeld van: je treft hier dure koopwoningen en sociale huur in één straat.

Vervolg uw route richting de Witte Dame. Bij de drie grote zwerfkeien steekt u schuin over, blijft u voor de Witte Dame en loopt u de stoep op. Loop rechtdoor, de grote roestige brug over het Heemkanaal over. Onderaan de brug rechts treft u de volgende QR-code voor het achtste verhaal "Oosterheem". Voor het beste effect loopt u terug de brug op, zodat u een mooi uitzicht heeft over het Heemkanaal. Luister het verhaal.

Wist u dat...

Deze brug ongeveer het midden is van het Heemkanaal en een mooi uitzicht geeft op IKJOUJIJMIJ, het kunstwerk van Rob Sweere uit 2012? Het betreft twee grote, cirkelvormige objecten aan beide zijden van het Heemkanaal. Ze markeren het begin- en eindpunt van Oosterheem. Door middel van vertraagd licht zenden de cirkels de morsecode ik-jou-jij-mij naar elkaar, over het water van het Heemkanaal: een liefdesverklaring. Je kunt in de cirkels staan en in het donker de lichtjes bekijken. Ook vanaf deze brug zijn de lichttekens te zien.

Vervolg uw weg op de Thomas Morelaan. Neem het voetpad dat direct langs het Heemkanaal loopt. Na ongeveer 200 meter, net voorbij de trap aan uw linkerkant, maakt het voetpad een bocht naar links. In deze bocht ziet u aan uw linkerhand het volgende QR-bord staan. Hier luistert u naar het negende verhaal "Kerstbomen rausen".

Blijf dit voetpad volgen tot aan de brug. Aan uw linkerhand ziet u een nu bekende plek: Olivia uit ons eerste verhaal. Ga de brug op tot u rechts de Stalen Uitkijkpost of slotjestoren ziet.

Wist u dat...

De slotjestoren die u ziet het kunstwerk Landmark/Birthmark is? Toen het kunstwerk er net stond konden ouders van wie hun kind in Oosterheem was geboren een liefdesslotje aanvragen en aan de brug hangen. U kunt zien dat er al heel veel hangen, met geboortedata. Op deze manier groeit het kunstwerk mee met de wijk, zo was het idee. En de symbolische waarde is ook dat door het extra gewicht de toren langzamerhand steeds steviger in de grond van Oosterheem verankerd raakt.

Tegenover de slotjestoren vindt u links op de stoep het laatste bord met QR-code. Pak, indien u deze heeft meegenomen, de wijkkaart van Oosterheem erbij en luister naar het laatste verhaal "De kaart".

Wist u dat...

De Kwiekroute, herkenbaar aan de oranje/grijze tegel 50 meter op het Schipluidenpad, een uitnodiging is tot meer beweging? Deze route loopt nog veel verder door de wijk. Met simpele oefeningen, gebruikmakend van elementen uit de omgeving, kunt u uw wandeling net wat actiever maken.

Hier eindigt de audiotour

Als u terug wilt naar het beginpunt loopt u rechtdoor de tweede brug over en vervolgt u het Schipluidenpad helemaal tot net voor de stoplichten (zo'n 800m). De straat net voor de stoplichten rechts is de Zwammerdamstraat. Ga hier in en loop deze bijna uit. Rechts vindt u het beginpunt, de Stellendamstraat, met het hek rondom de binnentuin van Middin-Heemburgh waar de audiotour begon.